

# Gelofte Mireille



Lieve familieleden,

Al 16 jaar beschouw ik het Rijksfaciliteernetwerk als een 2<sup>e</sup> familie, een warm bad waar je je in kunt onderdompelen. Je hoort erbij, of je nu beginnend of zeer ervaren facilitator bent. We zijn een familie waarin we elkaar graag ontmoeten en elkaar helpen voor en achter de schermen. Een familie waarin we grenzeloos samenwerken. Een netwerk dat zichzelf organiseert voor datgene waarin wij geloven. Kortom, een familie waar ik heel trots op ben.

Als ambassadeur van onze Rijksfaciliteerfamilie beloof ik overal enthousiast uit te dragen wie wij zijn, waar we voor staan en hoe we rijkscollega's en andere deelnemers kunnen helpen met hun maatschappelijke en organisatorische vraagstukken via het begeleiden van bijeenkomsten.

Ik stimuleer het benutten van de organisatie- en ontwerpkracht, de kennis, ervaring en het talent dat aanwezig is in onze familie. Als facilitator hoeven we niet alles te kunnen. De diversiteit in onze familie is een schat die we bewust kunnen inzetten om elkaar aan te vullen en van elkaar te leren.

Ik zet me in voor het versterken van de onderlinge verbinding in onze familie, enthousiasmeer jullie en zal jullie uitdagen in de samenwerking en in de ontwikkeling van ons vakmanschap. Dat uit zich onder meer in het creëren van familieontmoetingen en gezamenlijke leermomenten, zoals deze Inspiratieparade, het nieuw leven inblazen van de Community of Practice en ons gloednieuwe LinkedInplatform. Dat doe ik bewust grenzeloos samenwerkend met diverse familieleden.

Ik help actief kansen te pakken en kansen te creëren voor de inzet en ontwikkeling van onze familie als geheel, voor individuele gezinnen en familieleden.

Ik wil een luisterend oor zijn voor zowel potentiële opdrachtgevers als voor jullie als familieleden. Weten wat er speelt in onze omgeving en in onze familie. Daarop inspelen, meedenken wat nodig is en hoe we dat samen mogelijk kunnen maken en ons daarbij niet laten hinderen door grenzen.

Ik beloof er voor jullie te zijn in zowel goede als in slechte tijden. Nieuwe gezinnen en familieleden heet ik van harte welkom. Soms staat je inzet als individuele facilitator of zelfs als faciliteergezin onder druk. Ook dan denk ik graag mee hoe we duurzaam inzetbaar blijven in het belang van de opgaven, de rijksorganisatie én het behoud van ons eigen plezier in ons werk als facilitator. Tot slot stimuleer ik het vieren en uitdragen van onze successen. Laten we zelf de vlaggetjes ophangen, zoals vandaag.

# Gelofte Milo



Lieve familieleden,

Vandaag, voor de ogen van al onze geliefden en dierbaren familieleden, sta ik hier om mijn verbinding met onze familie uit te spreken.

Bij jullie mag ik mijzelf zijn, voel ik me welkom maar wil ik jullie bovenal met alle liefde uitdagen. Uitdagen om de gebaande paden te verlaten en afscheid te nemen van het geloof in de bekende beperkingen. Ik beloof hierin zelf een goed voorbeeld te zijn en gevraagd en ongevraagd andere te helpen om hetzelfde te doen. Laten we samen zorgen voor de innovatie en verbinding in- en tussen onze familie(s) om de organisatie(s) waarvoor wij werken verder te brengen.

Zo wil ik samen met jullie komend jaar zorgen voor e-learnings als eerste stap voor al onze familieleden en collega's om te zorgen dat we iedereen in de gelegenheid stellen om stappen te maken als facilitator. Opvolgend daarop wil ik toe werken naar één opleidingsagenda waar alle familieleden aan deel kunnen nemen en vanuit verbinding leren met elkaar.

Ik wil alles delen wat in de FinTIGERfamilie wordt ontwikkeld, van e-learnings tot sokken, om ons samen verder te brengen om te zorgen dat we als een professionele en plezierige familie met bestaansrecht worden gezien.

Ik beloof te staan voor het familiegevoel, de interdepartementale samenwerking, de professionalisering, de innovatie en ook vooral het plezier wat ons mag binden. Vanaf deze dag zolang als ik voor het Rijk werk zal ik me hiervoor inzetten en samen met jullie gaan voor mooie avonturen en sessies.

Met al mijn liefde voor onze familie!